

I Kiefernwald von *Cladinatyp*, 75 ha. — II Fichten-Birkenmischwald, 10 ha. Dieser Waldtyp ist der vogelreichste jener Gegenden. — III. Bachtal, mit Weidengebüsch und Mischwald bewachsen. Wanderung 0,5 km dem Bache entlang.

2. Vergleich der Vogelbestände zweier Flusstypen. Aufzeichnung auf Bootfahrten.

I. Ounasjoki, 18. VI. 1932, unweit Dorf Kittilä 20—30 m. breit; Steile Sandufer, 9 km. Typvogel *Tringa hypoleucos*. Die Enten waren ♂♂, die schon vergesellschaftet auftraten. — II. Pallasjoki, 3. VII. 32. 5—10 m breit; nasse Ufer mit Weidengebüsch.

3. Auf einem 1,15 km<sup>2</sup> grossen Gebiet in Nirva beim Holzstempeln 14—15. VI. 1932. gefundene Nester.

## ***Milvus m. migrans* (Bodd.) häckande på Åland sommaren 1932.**

SVEN NORDBERG.

Då jag den 10 juli exkurrerade vid Sviby viken ca. 3 km norr om Mariehamn, fästes min uppmärksamhet vid en större rovfågel som kretsade över vassarna i vikens botten. Dess främmande utseende föll genast i ögonen, varför jag försökte närma mig den, och lyckades även komma den på ca 50 meters avstånd. Jag kunde då trots att jag var utan kikare tydligt iakttaga, att fågeln hade klaven stjärt, och sålunda säkert fastslå att det var en glada.

Tre dagar senare var jag ånyo på samma plats, denna gång försedd med kikare. Efter en halv timmes väntan fick jag se två rovfåglar komma från NW, alltså från bergen vid Jomala-Södersunda. Mycket riktigt — det var två exemplar av samma fågel som väckt min uppmärksamhet tre dagar tidigare, vilka ånyo sökte sig till samma plats — vassen i Sviby vikens botten, där de fångade grodor och småfisk. Då jag i kikaren granskade dem, kunde jag nu tydligt iakttaga alla detaljer, och jag blev snart övertygad om att fåglarna voro brunaglor — *Milvus m. migrans* (Bodd.). För det första var färgen mycket grumlig och ful, stjärten var grundt klaven, dessutom saknades den vita fläcken på vingarnas undre sida som är typisk för *Milvus m. milvus* (L.).

Mellan de båda fåglarna kunde jag ej se någon annan skillnad, än att den ena var något mindre och färgen på bröstet var en aning ljusare. Fåglarna vistades på platsen ca. 20 minuter, varefter de flögo i rakt nordlig riktning, ända tills de försvunno vid synranden.

Det förhållandet att fåglarna voro två till antalet, gav mig anledning att förmoda att de skulle häcka på Åland detta år, och antagligen ej så alldeles långt från denna plats. Jag gjorde även flere exkursioner för att söka deras boplat, men utan framgång, ej heller såg jag mera till fåglarna.

Först omkring 4 veckor senare, den 8 augusti, hörde jag från träsket vid Jomala-Södersunda rovfågelskrin, vilka i någon mån påminde om ormvråkens läte, dock något hesare. Då jag kom till träsket såg jag två ungfåglar med kluven stjärt kretsa över träsket. Här fanns sålunda ungarna av bruna gladan. Färgen hos dessa ungfåglar var mörkare än hos de gamla, dessutom fanns på vingarnas undre sida en smutsigt vit strimma löpande längs framkanten. Efter en halv timme anslöt sig till dessa ännu en tredje ungfågel, varefter alla flögo över vassen, nu och då plötsligt störtande ned i den för att ånyo höja sig. Så vitt jag kunde se var det grodor fångsten gällde. Efter en timme flögo de i NW riktning och försvann därefter i skogen. Sex dagar senare såg jag två ungfåglar flyga högt över samma plats i rakt västlig riktning tills de försvunno vid horisonten.

Av dessa iakttagelser kan man sluta att *Milvus m. migrans* senaste sommar häckat på Åland antagligen någonstades i skogarna i västra Jomala, samt att åtminstone tre ungar blivit fullvuxna.

Hos oss är arten tidigare (HORTLING, Ornitologisk handbok) anträffad häckande endast en gång — i Säräisniemi, bo med 3 ungar i medlet av juni 1925. Tillfälligtvis anträffad: Esbo 11. VI. 1892, Helsingfors 1856 och Vådö aug. 1869, Wiborg 18. VI. 12, Kasurila 14. VI. 02, Kexholm 12. VI. 27, därefter ca 4 ggr i juni samt 19. VIII. 28.

Anträffas förövrigt i ryska Karelen kring Onega och Ladoga, samt även i Östersjöländerna. I Sverige är den endast en gång tillfälligtvis anträffad, i Danmark några gånger, likaså i England. Allmän är fågeln ätm. ställvis i Mellaneuropa och Medelhavsländerna, NW Afrika, mellersta o. S. Ryssland samt SW Asien. Närstående raser finnas i Egypten, Indien och Australien.